



15.07.2015

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ **ΙΟΥΛΙΑΝΑ 2015: Η αβάσταχτη αθλιότητα της Μεγάλης Κωλοτούμπας...**

Χαρακτήρα αισχρού κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος τείνει να λάβει η άθλια προσπάθεια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να μετατρέψει το περήφανο «ΟΧΙ» του Ελληνικού Λαού στο Δημοψήφισμα της 05.07.2015 σε ένα εθελόδοιο και ευρώδοιο «ΝΑΙ», που μαθηματικά οδηγεί σε Τρίτο (3^ο) Μνημόνιο, χειρότερο από τα προηγούμενα δύο...

Όλη την εβδομάδα μετά την Κυριακή, από το ίδιο το βράδυ του αποτελέσματος μάλιστα, η κομματική Νομενκλατούρα της Κουμουνδούρου, περί τον Α. Τσίπρα αλλά όχι μόνο, αδιάκοπα προσπαθούσε να «χωρέσει» το Ταξικό και Κοινωνικό «ΟΧΙ» του Κινήματος 5^η Ιούλη στο «στενό κορσέ» της ...διαπραγμάτευσης με τους τοκογλύφους δανειστές ΕΕ – ΕΚΤ – ΔΝΤ. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η προσφυγή της συγκυβέρνησης στο Δημοψήφισμα έγινε καθαρά για λόγους εντυπώσεων και διαχείρισης, είτε προσδοκώντας σε ένα «ΝΑΙ» που θα της «έλυνε τα χέρια» για μια άθλια «συμφωνία» είτε σε ένα αναίμικο «ΟΧΙ» (που θα ακύρωνε τα σχέδια κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος ανατροπής της, αλλά θα την κρατούσε κυρίαρχη και «καβάλα στο άλογο» της επαισχυντής διαπραγμάτευσης με τους ... «θεσμούς»).

Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι την επομένη κιάλας του Δημοψηφίσματος, Δευτέρα 06.07.2015, συγκλήθηκε - με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και υπό την αιγίδα του κεντροδεξιού Προέδρου της Δημοκρατίας (...του γνωστού και ως ...Πάκη) – το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, προκειμένου να καθοριστούν τα ...επόμενα βήματα της «εθνικής» (πλέον) διαπραγμάτευσης, σε ένα τραπέζι όπου οι «νικητές» συναποφάσιζαν με τους «ηττημένους» !!! Είχε προηγηθεί, βέβαια, η συμβολική «παραίτηση» Βαρουφάκη και η fast-track αντικατάστασή του από τον (περισσότερο ενδοτικό, φαίνεται) κ. Τσακαλώτο στο Υπουργείο Οικονομικών...

Για να φτάσουμε (εν μέσω πιέσεων, παρέλασης κάθε λογής αντιδραστικού «εσμού» αλλά και σαφούς προσπάθειας αλλαγής κλίματος απέναντι στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από τα ιδιωτικά Μέσα Μαζικής Εξημέρωσης / Εξαπάτησης) στην προ ημερησίας διάταξης και με τη λογική του κατεπείγοντος (...κάτι μας θυμίζει ... κάτι μας θυμίζει) Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για την παροχή ψήφου αποδοχής της διαπραγματευτικής ομάδας για την υπογραφή της κατάπτυστης νέας συμφωνίας – μνημόνιο: το αποτέλεσμα γνωστό, το 61.3% του «ΟΧΙ» της ανατροπής επιχειρείται να αντικατασταθεί με τα 251 «ΝΑΙ» της υποταγής [χέρι – χέρι ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ].

Αυτό που ακολούθησε το Σαββατοκύριακο ήταν το «πανηγύρι» των πιο βαθιά αντιδραστικών κύκλων της ΕΕ – ΕΚΤ – ΔΝΤ – Διεθνούς και Ελληνικού Κεφαλαίου που, αφού «γλέντησαν» με τα καλά την ψοφοδεή «διαπραγματευτική» ομάδα της Συγκυβέρνησης στα Eurogroup, Euro-Working Group και Συνάντηση Κορυφής στις Βρυξέλλες, απαίτησαν και απαιτούν ακόμη σκληρότερα μέτρα, ως και την παροδική έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη για 5 χρόνια (δια στόματος Σόμπλε...)!!! Αυτή είναι η «Ευρώπη της Αλληλεγγύης και της Δημοκρατίας», για την οποία επί δεκαετίες μας ...πιπίζαν τα αυτιά οι λογής – λογής Ευρωλιγούρηδες... Τους τη χαρίζουμε, να τη χαίρονται!!! Μαζί και με το (their ...precious) Ευρώ (€) τους...

Εμείς, οι ανυπόταχοι αγωνιστές (και όχι απλά ψηφοφόροι, όπως αποδείχτηκε) του ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ «ΟΧΙ» του Ελληνικού Λαού, οι ανένταχοι, οι Αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ (που δεν πειθάρχησαν στην αυτοκαταστροφική γραμμή του), συντηρητικοί ή και φιλελεύθεροι άνθρωποι που βροντοφώναξαν «ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ – ΟΧΙ άλλα ΜΝΗΜΟΝΙΑ», αυτό το πολύχρωμο και βαθύτατο κοινωνικό-ταξικό ρεύμα του 35% που θέλει να πάει τη σύγκρουση μέχρι το τέλος (όπως δείχνουν οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων του Δημοψηφίσματος) ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΟΥΜΕ!!!

Με Απεργίες – Διαδηλώσεις – Καταλήψεις – Λαϊκές Πρωτοβουλίες / Επιτροπές Αγώνα θα πολεμήσουμε ενάντια στην εξαθλίωση και τον εξανδραποδισμό, ενάντια στο αίσχος της Επιτροπείας και των Μνημονίων, για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ!!! Και δεν θα χαριστούμε σε ΚΑΝΕΝΑ «ΝΑΙ»νέκο, ανεξαρτήτως ...χρώματος!!!

